



Gemeente Eemnes

*Rio de Janeiro, 4 januari 2016*

Ik zit op het strand van Ipanema en ik moet nog een nieuwjaarstoespraak schrijven. Vanochtend is de Chinese beurs 7% ingeklapt, de regeringsleiders hebben in hun sombere toespraken gewaarschuwd voor terrorisme, bedreiging en de vluchtelingenstroom. In Saudi-Arabië worden 47 mensen geëxecuteerd. 2016 begint lekker.

Als we nu naar het nabije oosten kijken zien we oorlog, haat, geweld, ongelijkwaardigheid, een mensenleven lijkt slechts een nutteloze pion in de strijd. En helaas wordt die strijd geëxporteerd naar ons vrije westen. Zijn we dan in oorlog? Sommigen roepen van wel. Het lijkt mij vrij onzinnig in oorlog te zijn met 1,4 miljard islamieten, wel met de extremisten onder hen, maar is dat oorlog? Nee, oorlog is zo zinloos. Holle retoriek.

De vluchtelingenstroom uit Syrië, Somalië en wie weet straks Yemen is helaas nog steeds werkelijkheid, inclusief de nodige excessen. Spijtig genoeg.

Ook in Eemnes krijgen we in 2016 weer te maken met een forse taakstelling, we moeten 14 statushouders huisvesten dit jaar. Geen vluchtelingen, maar mensen die hun asielprocedure al hebben doorlopen, ze zijn dus gescreend en mogen in Nederland blijven. En zoals we voorgaande jaren dat redelijk goed hebben kunnen opvangen, gaat ons dat, met uw hulp ook lukken. We willen dat doen zonder verdringing op de woningmarkt, dus dat betekent extra bouwen in de sociale sfeer. Dat vergt een goede procedure, veel communicatie en vooral ook willen luisteren naar de terechte en onterechte angsten die mensen hebben over hun komst. We richten ons het liefst op gezinnen en met de vele vrijwilligers die hen in onze samenleving wegwijzen willen maken, gaat het ons lukken om ook deze opgave, hoe lastig ook, te klaren.

Bij de volkskerstzang sprak ik ook over dit thema en was na afloop verrast dat onder de aanwezigen een Syrische man en vrouw waren, middelbare leeftijd en ze wonen op de Binder. Dankbaar dat ze hier mogen zijn.

Terug naar Brazilië, de notícias do dia, zeg maar hun NOS Journaal. Op de Braziliaanse tv gaat het over... het naderende carnaval. De verschillende samba scholen zijn al druk bezig. Het gaat over het uitblijven van voldoende regen, de waterreservoirs hebben slechts 22% van hun capaciteit en de droogte moet nog komen, het gaat over China, over Venezuela en over de protesten... tegen de verhoging van de buskaartjes met 10%. Overigens nog altijd minder dan de inflatie. Ieder probleem is relatief mensen. In een ander deel van de wereld, spelen andere zaken, andere zorgen, andere perspectieven.

Op het strand kijk ik nog eens om me heen. Het is ook hier afzien, 32 graden, strak blauwe lucht en natuurlijk ben ik binnen 'no time' weer verbrand. De mensen hebben plezier, genieten van de zon en van elkaar, er wordt geflirt, gedanst, verkopers zijn attent en de caipirinha vloeit rijkelijk. Ook dat is het begin van 2016, maar dan vrolijker.

Is het glas nu half vol of half leeg? Want gaat het ons eigenlijk niet best goed in Nederland, in Eemnes. En 2016 wordt alleen maar beter, althans 91% van de huishoudens gaat er volgens minister Asscher financieel op vooruit. De woningen in de Zuidpolder gingen in 2015 weer als warme broodjes over de toonbank. En uit eigen ervaring kan ik dat bevestigen, het is er goed wonen en met 14 zonnepanelen nog best duurzaam ook.

De gemeentelijke belastingaanslag zal door de teruggave van de reserves riool en afval voor 90% van de Eemnesser huishoudens lager uitvallen dan vorig jaar, en vorig jaar was het ook al lager dan in 2014.

Het glas is meer dan halfvol, bijna tot de rand gevuld eigenlijk, als ik kijk naar de overgang van de jeugdzorg en de oude AWBZ naar ons als gemeente, het is zonder grote ongelukken verlopen, ondanks alle doemverhalen.

Natuurlijk heeft het ook geholpen dat we de forse bezuinigingen vanuit het Rijk uit eigen middelen hebben aangevuld. Maar dat kunnen we dus gewoon; maatwerk leveren en dichtbij onze inwoners zorg organiseren, onze kracht. In een kleine gemeente zijn mensen geen nummer, maar staat de mens met zijn zorgvraag centraal.

In 2015 mochten we een nieuwe woonvorm verwelkomen, Happy Home, SV Eemnes is verrijkt met nieuwe kunstgrasvelden, gelukkig hebben we maar één voetbalclub

anders was het onbetaalbaar, op Torenzicht zijn betaalbare koopwoningen gerealiseerd en we zijn gestart met het vervangen van de OVL door LED. In 2016 voldoen we als kleine gemeente aan de doelstelling die we van de regering pas in 2020 hoeven te halen. Dat is onze kracht, niet lullen en nota's schrijven, maar zaken voor elkaar krijgen. En ja ze zijn straks ook dimbaar. Ik zag al wat opmerkingen langs komen.

Gingen er zaken niet goed? Tuurlijk onze ambtenaren zijn toegewijd, deskundig en betrokken, maar wel mensen. Dus soms hebben ze hun dag niet, zijn ze niet alert genoeg, vergeten ze terug te bellen of moet u te lang wachten op uw brief met antwoord. Dat komt u soms ook ten goede, want als u lange tijd uw rekening niet heeft hoeven betalen was dat wel mooi meegenomen. Gelukkig hebben we onze incasso wel weer op orde. Dus ja er gaat soms wat fout en zoals de ervaring leert, een goede ervaring wordt aan maximaal 3 mensen doorverteld, een slechte aan minimaal 10. We mopperen wat af met elkaar. Toch gaat gewoon 90% goed, dat mag ook wel eens gezegd worden: Het afval wordt opgehaald, nu nog een goede oplossing voor dat plastic; het riool doet het in 99% van de gevallen (ook met grote regenval); er zitten geen grote gaten in de wegen; u wordt bij binnenkomst geholpen op het door u gekozen tijdstip (score 90%), daar kan menig ziekenhuis wat van leren. Sommige dingen hebben wat meer tijd nodig, zoals ons nieuwe vergadersysteem. Dat kende wat opstartproblemen, maar gaat de laatste tijd best aardig. Dus ik kijk hoopvol uit naar wat in 2016 komen gaat; ik verwacht veel inwoners en belanghebbenden te zien als we gaan praten over HOV, Laarderweg, zonnevelden en ons nieuwe afvalinzamelingssysteem, afval als grondstof! En als we erin slagen daar zo te scoren als in vergelijkbare gemeenten, dan gaat in 2017 de belastingaanslag nog verder omlaag.

En ik weet, bij veranderingen hebben we soms de neiging om ons te focussen op wat er verandert en welk onderdeel ons niet aanstaat en daarop dan te focussen. We mopperen graag met elkaar, en dan het liefst op de baas, de overheid, de gemeente, de politiek.

Laten we de grote zaken niet uit het oog verliezen door ons te veel te focussen op het kleine, op alles wat maar fout kan gaan. In ons Eemnes staan we voor elkaar klaar, kijken we naar elkaar om. Dus dat komt allemaal wel goed. We kunnen kijken

vanuit 'het lukt toch niet', of we kunnen kijken naar wat elders al bereikt is, en er gewoon voor gaan. We zijn hier in het westen niet zo rijk geworden door stil te zitten, maar door steeds weer te vernieuwen, te innoveren, door te ontwikkelen. Laten we dus in 2016 en daarna vooral kijken naar wat kan. En als ik naar Eemnes kijk, zie ik betrokken mensen, een echte gemeenschap. Mensen denken mee, helpen mee, staan klaar voor elkaar. Dat is een groot goed en als kleine gemeente proberen we dat waar mogelijk te ondersteunen. Of dat nu met kleine subsidies is voor optredens, de dijkfeesten, kunst en cultuur, een bijdrage om de bezoekdames van De Zonnebloem in het zonnetje te zetten, buurt BBQ's, de feestweek en ga zo door. Daar ligt onze kracht als kleine gemeente, dicht bij onze inwoners willen en kunnen staan.

Ik hoop dat we in 2016 de uitdagingen die er zijn samen, saamhorig en vol goede moed het hoofd gaan bieden. En ik snap heel goed wanneer je zo fijn en plezierig in deze fantastische gemeente woont, dat je soms bang bent dat het minder wordt. Die gevoelens moet je niet willen ontkennen of vanuit het verstand weg redeneren, nee iedere emotie is oprecht en in goed overleg moeten we kijken wat er mogelijk is. Natuurlijk we kunnen niet iedereen tevreden houden, soms gaat het algemeen belang voor, ik waarschuw u alvast. Maar we gaan wel ons best doen. En de start is goede communicatie, open, eerlijk en tijdig. Niet voorlichting, want dat is vertellen wat we gaan doen. Maar het gesprek aangaan. Dat gaat ons soms heel goed af, kijk naar de wijkschouwen. Soms gaat dat ook wat minder. Maar in 2016 gaan we met u het gesprek aan, over de onderwerpen die ik al even noemde en over de toekomst van ons Eemnes. Wordt het een grote gemeente Huizen met meer dan 70.000 inwoners of blijven we zoals dat dorpje in Asterix en Obelix ons succesvol verzetten. Aan u straks de keuze, de kans om aan uw raadsleden uw opvatting, uw wens, uw angst of hoop kenbaar te maken. Vroeger zaten de raadsleden er na de verkiezingen zonder last en ruggespraak, tegenwoordig alleen zonder last. Kortom de wetgever vond ruggespraak met u als inwoners belangrijk, geen regentencultuur dus. Maar wel zonder last, want de raad moet altijd een afweging maken in het algemeen belang, of dat nu de HOV, de Laarderweg of de zelfstandigheid van Eemnes betreft. Maar we gaan graag het gesprek met u aan.

Zoals eerder gezegd geloof ik niet in oorlog, ik geloof wel in verzet, verzet van 9.000 Eemnessers, 9.000 Blaricummers en 11.000 Larinezen tegen het aantasten van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik sluit af door nog even terug te keren naar Brazilië, een land in crisis, de grootste vastgoedcrisis in 80 jaar, de economie in een diepe recessie en komt er in 2016 ook niet uit, de Braziliaanse munt is t.o.v. de Euro dit jaar ruim 30% gedaald (dus een mooi moment om op vakantie te gaan!), de rente bedraagt 1,2% per maand, de politiek is corrupt, de staat super bureaucratisch, een paspoort of een bankrekening kost je drie keer langs komen en steeds een dag wachten (je kunt iemand huren om dat voor je te doen). En toch:

Brazilianen kijken naar de toekomst, geloven in een betere wereld voor hun kinderen, zijn super trots op hun land, overdreven optimistisch over de Olympische Spelen in Rio, zien zich als de nieuwe economische grootmacht naast China en India, kortom geloven in hard werken, wat van je leven maken. En wij?

In ons rijke westen zijn we bang om iets van onze welvaart te verliezen, bang dat onze kinderen het minder zullen hebben. We hebben de grootste pensioenreserves, staan in de lijstjes die er toe doen stevast in de top 10. En wij mogen met elkaar dan ook nog eens centraal in dat mooie Nederland wonen, in het mooie, groene Eemnes.

Ik wens u allen gezondheid toe, en ik wens u een klein beetje toe van het Braziliaanse temperament, hun joi de vivre, levenslust. Het leven is te mooi om te somberen, geniet van iedere dag, geniet van elkaar en laten we er samen een bruisend 2016 van maken. Het ga u en de uwen in 2016 voorspoedig!

Dank u wel.